

# Rond de Thaborkerk

Zondag 15 september, Vredesdag. "Samen door één deur"

## OECUMENISCHE VREDESDIENST

Er is waarschijnlijk geen tijd geweest waarin het níet nodig was te bidden voor vrede, maar anno nú ervaart iedereen de noodzaak daartoe, gezien de oorlogen en het geweld op deze wereld. Onvrede maakt zich groot en sterk, en raakt mensen wereldwijd.

Daarom is het goed om tijdens de Vredesweek als gelovigen van verschillende kerken samen te komen rond het thema vrede. Dat doen we deze zondag in de Thaborkerk, in een oecumenische viering.

In de overdenking staan we stil bij Lucas 5: 17 – 26, één van de lezingen die in de dienst gelezen wordt. Het verhaal van een verlamde mens, die door vier anderen bij Jezus wordt gebracht... Een vreemde lezing voor een vredesdienst?

Of kunnen we er moed en inspiratie uit putten om een weg te vinden in deze tijd waarin het geweld ons soms sprakeloos en moedeloos maakt?

Ds. Henk Overdijk

Voorgangers: Ds. Henk Overdijk (PKN)  
Pastor Annet Zoet (RK)  
Jolanda Valk (Doopsgez. Gem.)

Ouderling: Auke Visser  
Diaken: Ineke Witmer  
Zang: Verschillende koren o.l.v.  
Henk Fiselier

Vleugel: Hans Visschedijk  
Kosters: Tonnie Elferink en Heine Postma

## Collecte:

RK: collecte voor de diakonie

PKN: 1<sup>e</sup> collecte voor de kerk

2<sup>e</sup> collecte Werelddiaconaat Colombia

## Bloemen:

De bloemen vanuit de Thaborkerk gaan naar dhr. en mevr. Vh Bolscher i.v.m. hun 60-jarig huwelijk. Vanuit de Doopsgezinde gemeente gaan de bloemen naar de familie Ouwehand.

Vanuit de PKN gaan de bloemen naar dhr. E. van Houwelingen.

## In en rond de Thabor

Zaterdag 21 september houden we de jaarlijkse Herfstmarkt in en rond onze Thaborkerk. De opbrengsten gaan dit jaar naar het Inloophuis Hengelo. Een actie namens de gezamenlijke kerken. Op onze herfstmarkt is dit keer weer van alles te koop en u kunt elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee. De bestellijsten voor de grote bolchrysanten liggen op de tafel in de hal en ook straks bij de koffie/thee.

Hopelijk doet u net als andere jaren weer mee voor het goede doel! De 21<sup>e</sup> kunt u vanaf 10 uur de bestelde Bolchrysanten afhalen bij de Thaborkerk. De prijs van de mooie grote bolchrysant is ook dit jaar: € 6,00.

Als u iets wilt bakken voor bij de koffie ook hiervoor ligt een lijst op de tafelin de hal.

## Lunch in de Thabor.

Het duurt nog even maar op 24 oktober is er weer een lunch in de ontmoetingsruimte van de Thabor. We zitten dan alweer midden in de Herfst en wie weet vinden we dat terug in de maaltijd. U bent van harte welkom. kosten zijn €5,00 opgeven kan alvast via Riet Oldenhof [rietoldenhof@kpnmail.nl](mailto:rietoldenhof@kpnmail.nl) of bij Betsy Springer [betsyspr@kpnmail.nl](mailto:betsyspr@kpnmail.nl)

## Vanuit de Thaborparochie

Voor meer informatie hierover zie de Samenloop. Dinsdag 17 september vindt in de Franciscuskerk in Hengelo de aftrap plaats van de Alphacursus. Alpha is geschikt voor geïnteresseerden die voor het eerst kennis willen maken met het christendom, maar óók voor parochianen die op zoek zijn naar verdieping van hun geloof en hun band met God.

Als u interesse hebt om deel te nemen aan de Alphacursus, kunt u zich opgeven via het secretariaat van het pastoraal team. Voor meer informatie zie prikbord in de hal.

Woensdag 18 september is er een informatieavond over het pastoraal beleidsplan voor de komende jaren. U bent van harte uitgenodigd! De avond vindt plaats in de Stefanshof in Borne. Graag vooraf aanmelden.

### **Vanuit de Protestantse gemeente**

Voor het bezorgen van de Binding zoek ik bezorgers, die in geval van afwezigheid van de vaste bezorger, de Binding willen bezorgen. Graag ook een reactie als u al op de lijst staat (ter controle). Ook zoek ik bezorgers die voor vast de Binding willen bezorgen.

Voor direct zoek ik een bezorger voor wijk centrum (52 stuks).

Reactie email: [dinie.wind@waterstaatskerk-hengelo.nl](mailto:dinie.wind@waterstaatskerk-hengelo.nl). Met vriendelijke groeten,  
Dinie Wind.

### **Nieuw in de Waterstaatskerk?**

Voor iedereen die de afgelopen periode lid geworden is van onze Waterstaatskerk, (organiseert een aantal mensen) organiseren we een kennismaking met niet alleen het gebouw, maar ook met de veelzijdigheid en vooral de activiteiten van onze gemeente. Want er gebeurt buiten de kerkdiensten nog zo veel meer!

Op zondag 6 okt. na de dienst van 10 uur drinken we een kop koffie met elkaar, laten de belangrijke plekken in de kerk zien en vertellen het e.e.a. Dat sluiten we af met een eenvoudige, maar voedzame lunch. Kort maar krachtig dus. Voor diegenen die niet recent zijn aangesloten bij de Waterstaatskerk, maar dit graag eens mee willen maken: sluit gerust aan. Wij kijken ernaar uit.

Met vriendelijke groeten, Jannie van Lente, Bert Bril en Cobi van Doorn.

Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat.

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen, die rolverdeling normaal vinden.

De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. De medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren ze opvoeders over de gevaren. Daarnaast trainen ze ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.

Met steun van Kerk in Actie kan Renacer kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, beschermen en begeleiden. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

U kunt een gift geven in de collecte of via de QR-code, maar ook een bedrag overmaken op rekeningnummer NL20 INGB 000879 52 32 t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, onder vermelding van "Colombia 15 september 2024".

Basiscursus Geloven gaat weer van start met het Onze Vader`-gebed als inspiratiebron. Op 13 oktober is de eerste bijeenkomst. Flyers liggen op het leesrek in de foyer. Opgeven kan ook via [7plus1@waterstaatskerk-hengelo.nl](mailto:7plus1@waterstaatskerk-hengelo.nl)

Mevr. A. Bleumink – Hessels is afgelopen woensdag 11 september opgenomen in Hospice Roparun, Hengelo.

**Na de dienst bent u weer van harte welkom voor een kopje koffie, thee of een glas limonade in het voormalig wijkgebouw hiernaast. U moet dan even omlopen.**