



Protestantse Kerk Hengelo

Hervormd Gereformeerde

Groepering

## NIEUWSBRIEF

28e jaargang okt 2018

In het Nieuwe Testament staat een brief van Jakobus. Met deze Jakobus wordt niet de discipel Jakobus bedoeld, de broer van Johannes. Die werd, zo lezen we in het boek Handelingen, al vrij snel na het Pinksterfeest door Herodes onthoofd. Déze Jakobus is waarschijnlijk de broer van Jezus, die een belangrijke rol heeft gespeeld als leider van de gemeente in Jeruzalem. In zijn brief waarschuwt hij tegen een dood geloof, een geloof dat niet samen gaat met goede werken.

### SPIEGELGELOOF

Iemand die erg ijdel is, staat telkens weer voor de spiegel. Hoewel, wij allemaal kijken er regelmatig in. Het is alsof je steeds weer zien wilt hoe je eruit ziet, alsof je het telkens vergeet. Met zo iemand vergelijkt Jakobus een christen die niet in praktijk brengt wat hij gelooft. Ze zijn er, helaas: mensen die uren kunnen praten over hun geloof, maar het laten afweten als ze het in praktijk moeten brengen. Hoorders, zo noemt Jakobus hen. Hoorders, maar geen daders! Elke keer komen ze weer terug om zichzelf in de spiegel te zien. O ja, dat is waar ook, zo ziet een christen er uit ... ! Laat ik het nu eens in praktijk brengen ... Maar nauwelijks hebben ze zich omgedraaid, of ze zijn al weer vergeten wat ze zouden doen.

### Spiegelgeloof!

Jakobus denkt aan zeer concrete situaties. Zo noemt hij het geval van iemand die meent erg godsdienstig te zijn maar ondertussen zijn tong niet in toom houdt. Dat kan: dat je vaak op een ander scheldt, veel vloekt, graag kwaad spreekt van een ander - en ondertussen denkt dat je erg godsdienstig bent! Maar zo'n godsdienst is waardeloos, zegt Jakobus. Echte godsdienst, dat is: omkijken naar mensen die het moeilijk hebben, armen en misdeelden, bedroefden en wanhopigen, weduwen en wezen.

Wie in de spiegel van de wet niet alleen zichzelf ziet, maar ook de naaste in nood, die heeft pas werkelijk begrepen wat het is om God te dienen!

*Uit: Gaandeweg Hem tegemoet van A.F. Troost*

## UIT EN VOOR DE GEMEENTE

- In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u de reacties die zijn ontvangen over de overname van taken van Atie en Bert Timmerman. Nogmaals vragen wij uw aandacht hiervoor.

## ALGEMEEN

- De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de PKN kerkte Hengelo. Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend. Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

## DATA OM TE ONTHOUDEN

2 september 2018		Ds.	J. van het Goor	Rijssen
9 september 2018		Ds.	G.A. Schreuders	Wierden
16 september 2018		Ds.	M.H. de Jong	Vriezenveen
23 september 2018		Ds.	G. Doorn	Vriezenveen
30 september 2018		Ds.	C. Maris	Rheine
7 oktober 2018		Ds.	E.J. Prins	Daarle
14 oktober 2018		Ds.	C.G. Visser	Kootwijkerbroek
21 oktober 2018		Ds.	Chr. Post	Wierden
28 oktober 2018		Ds.	G.A. Schreuders	Wierden
4 november 2018	Vorbereiding H.A.	Ds.	M.B. Plette	Vriezenveen
11 november 2018	Heilig Avondmaal	Ds.	G.A. Schreuders	Wierden
18 november 2018		Ds.	H. van Wingerden	Rijssen
25 november 2018		Ds.	J.W. Goossen	Vriezenveen
2 december 2018		Ds.	J. van het Goor	Rijssen
9 december 2018	koffiedrinken	Ds.	E. de Mots	Rijssen
16 december 2018		Ds.	A. Prins	Vriezenveen
23 december 2018		Ds.	T.J. Smerk	Wierden
30 december 2018		Ds.	H.A. v/d Pol	Wierden

Wilt u iets melden of hebt U een **tekst als bijdrage** voor de volgende Nieuwsbrief, dan kunt u deze inleveren bij:

A. Timmerman, Timmersweide 4, 7556 MA te Hengelo, of per mail:

[a-timmerman@home.nl](mailto:a-timmerman@home.nl)



## HERVORMD GEREFORMEERDE GROEPERING TE HENGELO (O),

Opgericht: april 1963

Kerkgebouw: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, 7551 AG Hengelo

Bank: abn amro NL20 ABNA 059.02.69.062

Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks



water  
staats  
kerk