



Informatie over het Inloophuis in Hengelo.

In 1987 is vanuit de Evangelisatiecommissie (Gereformeerde kerk) en de Gereformeerde en Hervormde jeugddiaconie het initiatief gekomen om een inloophuis te starten. Daarna zijn ook andere kerken aangeschoven, zoals de 2 Baptisten kerken en de RK-kerk; nog weer later de Chr. Gereformeerde en de Nederlands-Gereformeerde kerk. De betrokken kerken hadden onvoldoende financiële middelen om een onderkomen in de stad te realiseren. Op advies van het landelijk dienstencentrum van de kerken is besloten om een "Stichting Inloophuis" in het leven te roepen. De stichtingsvorm was nodig om financiën te genereren bij verschillende fondsen. De akte is opgemaakt en getekend op 14-02-1991. Op 29 maart 1992 is het inloophuis officieel geopend!
Dus in 2017 bestaat de stichting 25 jaar!

De meeste kerken in Hengelo participeren momenteel in de Stichting Inloophuis Hengelo door middel van het "leveren" van bestuursleden en vrijwilligers of alleen met GELD. Zowel de Diaconie van de PKN te Hengelo als de PKN-kerk zelf steunen het werk in het Inloophuis met een jaarlijkse bijdrage. Het is n.l. een missionair/diaconaal project, vandaar dat de financiële steun op deze wijze geregeld en vastgelegd is.

Iedereen die behoefte heeft aan wat aanspraak bij een kop koffie/thee of een spelletje wil spelen is welkom! Het Inloophuis kent geen drempels of verplichtingen. Indien nodig kunnen bezoekers doorverwezen worden naar maatschappelijke instanties. Een 30-tal medewerkers (vrijwilligers) stellen zich beschikbaar om zo nu en dan, met z'n tweeën volgens rooster een dienst te draaien. De meesten zijn 1 keer in de 2 weken aan de beurt, de frequentie kunnen ze zelf aangeven.

Door de vrijwilligers worden ook allerlei feesten/maaltijden georganiseerd zoals b.v. Sinterklaasavond, een echt Kerstdiner en een Paasmaaltijd! Ook wordt er elke laatste zondag van de maand een lunch klaargemaakt voor ongeveer 25 personen. Deze lunch wordt verzorgd door vrijwilligers uit een willekeurige kerkelijke gemeente, die ook de kosten van € 25,- voor zijn/haar rekening neemt. Er is bewust gekozen om dit op de laatste zondag te houden, want dan zijn de uitkeringen van de gasten nog niet uitbetaald en er meestal geen geld meer over om zelf voor eten te zorgen!

Eén van de vrijwilligers schrijft kleine, leuke columns, de z.g. Pareltjes, die op de website van het Inloophuis en in het kerkblad Binding te lezen zijn.

Als diaken is het fijn om af en toe te gaan kijken/koffie/thee te drinken om zo wat te ervaren over het hoe en wat er gebeurt. Het is aan te bevelen om vanuit de Diaconie feeling te houden met bestuur en vrijwilligers. Zo af en toe bezoeken we elkaars vergaderingen.