



Taakomschrijving bloemen en kaarten van de zondag.

Een 10-tal vrijwilligers zorgt er bij toerbeurt voor dat er voor de kerkdiensten op zondag een of twee boeketten bloemen staan met een bijbehorende kaart. Deze worden na de dienst weggebracht aan zieke gemeenteleden en/of aan gemeenteleden die om andere reden (bijv. overlijden van partner, operatie) aandacht van de gemeente nodig hebben. Om dezelfde reden liggen er ook kaarten die naar gemeenteleden worden gestuurd.

Verjaardagen van ouderen en (huwelijks)jubilea vallen hier niet onder.

- In de planning4u wordt een lijst gemaakt van de vrijwilligsters die ervoor zorgen dat er op zondag bloemen staan. (actie Ineke Witmer)
- De namen van mensen die bloemen of een kaart zouden moeten krijgen worden doorgegeven aan Diny Visser en/of Ineke Witmer. Ieder gemeentelid kan in principe namen doorgeven. Diny en Ineke overleggen wekelijks wie er de komende zondag de bloemen moet krijgen en wie een kaart. Diny geeft de namen en adressen door aan de redactie van de Zondagsbrief en aan de gastvrouw/gastheer die de betreffende zondag dienst heeft.
- De vrijwilligster haalt op zaterdag bloemen ter waarde van € 12,50 per bos. Bij de bloemisten Thijert, Deurningerstraat en Roolvink, Tweekelerweg kan op rekening worden besteld. De rekening wordt door deze bloemisten aan het Kerkelijk bureau gestuurd. De bloemen mogen ook bij een andere bloemist worden gekocht, maar dan zal de vrijwilligster de kosten moeten voorschieten en de rekening zelf bij het Kerkelijk Bureau moeten declareren.
- De medewerkster brengt de bloemen naar de kerk en zet ze op de vazen. Het papier of folie wordt bewaard achter de bar in de foyer om de bloemen later in weg te kunnen brengen. Eén vaas staat op de zuil in de kerkzaal, de andere vaas op de bar in de foyer.
- De gastvrouw/-heer zorgt ervoor dat de kaarten en enveloppen geschreven worden en legt deze op de bar in de foyer, zodat de gemeenteleden deze kunnen tekenen.
- Tijdens de tweede dienst wordt door de ouderling van dienst gevraagd wie na de dienst de bloemen wil wegbrengen. Het adres van de mensen staat op de papieren zondagsbrief.
- De gastvrouw/-heer pakt de bloemen na de 2^e kerkdienst in het papier en legt deze met de bijbehorende kaart klaar voor degene die zich heeft gemeld de bloemen weg te willen brengen.
- De vazen worden door de gastvrouw/-heer terug gezet in de vazenkast.
- De kaarten die niet spontaan door een gemeentelid worden meegenomen om te worden bezorgd, worden door Dinie Tukkers of de dienstdoend diaken per post verstuurd.

Bloemenbusjes:

- Elke zondag worden de rode bloemenbusjes aan weerszijden van de ingang/uitgang van de kerkzaal gezet. Gemeenteleden kunnen daar hun gift voor de bloemendienst in deponeren. De beheerder zorgt ervoor dat de bloemenbusjes regelmatig worden geleegd en de opbrengst naar het Kerkelijk Bureau wordt gebracht. Regelmatig wordt er een verantwoording van inkomsten en uitgaven in Binding gepubliceerd (actie Ineke Witmer).