



Projectbeschrijving : Kerk in de stad

Al vanaf 2002 worden er van uit de RK Thabor geloofsgemeenschap en de vroegere PKN wijkgemeente de Bron acties gevoerd voor een goed doel in onze stad. De plaats van de activiteiten was en is rond en in de Thaborkerk aan de Gerrit Peucherstraat. Sinds het samenvoegen van de 3 PKN wijkgemeentes in onze stad, worden deze acties mede ondersteund door de diaconie zodat ze gedragen kunnen worden door de gehele PKN gemeente van Hengelo , zodat ook het kerkgebouw de Waterstaatskerk een plaats en een rol kan innemen in deze acties. E.e.a. conform het beeldverhaal van onze gemeente verwoord tijdens de reorganisatie van 3 wijkgemeentes naar 1 kerkelijke gemeente.

De eerste actie in 2002 met het motto “ Een open en gastvrije kerk” was voor de stichting Philadelphia en Zorgcentrum Twente. Daarna zijn er ieder jaar acties georganiseerd, we noemen er een paar:

- * Het diaconaal project Interactief.
- * De voedselbank
- * Stichting de kleine kracht
- * Het inloophuis Hengelo
- * Het jongeren project voor World Servants
- * Het Leonardus hospice
- * De Nijestichting
- * De Twentsewensambulance

In 2020 is gekozen voor de Leendert Vriestichting. Doorgaans zijn er 3 of 4 acties per jaar, dit jaar:

- * een benefiet maaltijd in februari
- * een viooltjesmarkt in maart
- * een herfstmarkt in september/oktober
- * een adventsmarkt begin december

Een samenwerkingsverband van RK en PKN gelovigen , die elkaar en de ander willen ontmoeten, en er daarnaast willen zijn voor de mensen in onze stad. Een open en gastvrije kerk die midden in de samenleving staat met een open blik en diaconale visie.

Versie: 23-01-2020