

## **Alles ligt stil.....!!??**

Het zijn woorden die we in deze tijd van het virus heel vaak horen. En het klopt ook... op organisatorisch gebied ligt heel veel stil. Dat geldt voor het zakelijk leven en ook op kerkelijk gebied.

We zouden graag stappen willen zetten om te overleggen hoe we de vacatures die zijn ontstaan opvullen, bezoeken afleggen, weer samen komen in de kerk voor de eredienst en andere activiteiten voor jong en oud.

Toch kunnen we niet zeggen dat alles stil ligt. Als we kijken naar het omzien naar elkaar, dan gebeuren er heel veel mooie dingen. Kaarten worden verstuurd, een draaiorgel speelt bij de verzorgingshuizen, bellen voor aanbieden van hulp voor bijv. boodschappen doen enz.

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een gesprek te hebben met een lid van de Pastorale Raad (klik voor contactadressen op het organogram )

Over pastoraat/diaconaat gesproken..... soms lijkt het even, of veel structuren van onze kerkelijke organisatie bijna overbodig zijn en dat mensen onderling weten wat pastoraat/diaconaat inhoudt.

Toch verlangt iedereen weer naar "het gewone leven"

Niemand weet hoelang het nog gaat duren. We worden steeds opgeroepen om vol te houden.

Dat is voor gezonde mensen al lastig, laat staan wanneer je ziek bent, geen bezoek in een verzorgingshuis mag ontvangen, of wanneer je pas een geliefde hebt verloren en je graag bezoek zou willen ontvangen. Dan valt het erg zwaar om te blijven volhouden en de moed er in te houden.

Na Pasen en op weg naar Pinksteren kunnen we niets beters doen dan in te stemmen met het lied :

Geest van hierboven,  
Leer ons geloven,  
Hopen, liefhebben door Uw kracht.  
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.

Bert Brill  
Voorzitter Pastorale Raad