

Kindermoment zondag 20 september 2020

Hoe blijf jij jezelf? Daniel 1:1-21

Luister mee naar het verhaal en het kinderlied: Iedereen is anders van Lydia en Marcel Zimmer

<https://www.youtube.com/watch?v=AMJDJaqalfE>

En ga thuis aan de slag met de werkbladen

Daniël werd als balling meegenomen naar Babylon. Als “vreemdeling” wordt hij naar het hof gebracht en krijgt daar een opleiding. Hij wordt als het ware klaargestoomd om als een wijze (intellectuele) raadsman te dienen. In het ‘vreemde’ land zijn er andere gebruiken en eetgewoonten. Het volk Israël heeft van God allerlei regels meegekregen over feesten en eetgewoonten. Hoe gaat Daniël om met deze verschillen? Hoe blijft hij zichzelf?

Jongsten

Op het werkblad staat een werkje over eten; Daniel eet alleen groente, fruit en drinkt water. In onze tijd noemen we zo iemand een veganist.

Opdracht; verbind jouw lievelings eten met een groene lijn. Kleur daarna het eten in wat Daniël mag eten.

Ti: als je dit werkblad 2x uitprint, kun je een bord voor Daniël maken en een voor jezelf.

Oudsten: een lef- test.

Is het moeilijk in een vreemd land jezelf te blijven? Daniël zijn naam is zelfs veranderd. Vindt jij het wel eens moeilijk om jezelf te blijven? Wanneer was/is dat?

Extra tip voor thuis

De schijf van vijf. Bekijk ‘m eens. Wat eet jij? Lust je alles wat erop staat? Wat eet je “gezond” en hoe zou je gezonder kunnen eten.

<https://www.ikeethetbeter.nl/schijf-van-vijf>

Veel plezier!

We zien altijd uit naar foto’s van de gemaakte werkbladen!

Marije Kooistra

mkooistra@pkn-hengelo.nl / 06-83070981



Hoe blijf je jezelf?

20 september 2020

Bijbel: Daniël 1:1-21

Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad



Hoe blijf je jezelf?

20 september 2020

Bijbel: Daniël 1:1-21

Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad

Ben jij een durfal? Of kijk je liever de kat uit de boom? Doe de lef-test!
Lees de vraag. Bedenk dan eens hoe het zou zijn als jij dat doet.
Kleur het antwoord-vak dat het best bij jou past.

Durf je de lef-test eerlijk in te vullen?

VRAAG	natuurlijk!	ik denk het wel	liever niet	echt niet!
Durf jij voor de hele school een liedje te zingen?	4	3	2	1
Durf jij iets aan de burgemeester te gaan vragen?	4	3	2	1
Durf jij naar een enge film te kijken?	4	3	2	1
Durf jij een zak chips uit een winkel te stelen?	4	3	2	1
Durf jij 'de waarheid' te zeggen tegen een vriend?	4	3	2	1
Durf jij tegen de juf te zeggen dat zij een fout maakt?	4	3	2	1
Durf jij over te steken als het licht op rood staat?	4	3	2	1
Durf jij toe te geven dat je iets kapot gemaakt hebt?	4	3	2	1
Durf jij het voor een loser op te nemen?	4	3	2	1
Durf jij iedere dag iets weg te geven?	4	3	2	1
Durf jij aan te trekken wat je zelf mooi vindt?	4	3	2	1
Durf jij te zeggen dat je zus/broer/vriend iets niet mag of wil eten als je ergens te gast bent?	4	3	2	1
Tel je punten per rij op				

Samen is dat:



Lees of luister naar de uitslag.