



Protestantse Kerk Hengelo

Hervormd Gereformeerde

Groepering

NIEUWSBRIEF

30e jaargang april 2020

Quarantaine en Pasen

Quarantaine is een tijd van afzondering, nodig om te voorkomen dat iemand mogelijk een ander besmet met ziekte. De oorsprong van het woord 'quarantaine' ligt in het veertiende-eeuwse Venetië. Opvarenden van schepen konden allerlei nare ziekten onder de leden hebben, ook zonder dat ze daarvan symptomen hadden. Daarom moesten schepen uit verre oorden een periode in de haven blijven wachten voordat de mensen aan land mochten. Daar stond een periode van veertig dagen voor, 'quaranta giorni' in het Italiaans. Vandaar de term 'quarantaine'. Die periode stond tenminste vast. Helaas weten wij op dit moment nog helemaal niet wanneer de huidige corona-periode voorbij zal zijn.

In de kerk noemen we de periode waarin wij ons momenteel bevinden ook Veertigdagentijd of Lijdenstijd en bereiden we ons voor op het Paasfeest. Wie had kunnen bedenken dat deze twee heel verschillende periodes van veertig dagen dit jaar zo zouden samenvallen? Ook in de huidige bijzondere omstandigheden, waarin wij dit feest niet samen in de kerk kunnen vieren, zal het weer Pasen worden.

Jezus stierf in het duister maar Hij stak het licht aan. Het licht van Pasen dat de diepste duisternis overwint. Een licht dat door niets en niemand kan worden gedoofd want Pasen is en blijft het feest van de wederopstanding. De opstanding van Christus waardoor wij erop mogen vertrouwen dat aan iedere zware periode van angst, beproeving en tegenspoed, uiteindelijk een einde komt. Dat er een leven na dit leven is en de dood niet het laatste woord heeft.

De commissie voor de avonddiensten wenst u Gezegende Paasdagen.

T.a.v. het coronavirus houdt PKN-Hengelo zich aan de landelijke richtlijnen, deze zijn te vinden op: <https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/>
Dat betekent dat er tot 1 juni geen avonddiensten in de Waterstaatskerk gehouden zullen worden, de deur staat nog op een kiertje voor de dienst van 31 mei (Pinksteren).

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan
heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

Auteur: Marry de Haan

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

- **Overlijden:** Op 7 maart jl. overleed Jan (Johannes Jacob) Arnold. De heer Arnold heeft jarenlang de avonddiensten bezocht. Na een val en complicaties bij de operatie was hij gebonden aan een rolstoel en kon hij niet meer naar de kerk komen. Hij woonde de laatste jaren in verpleeghuis Het Hof. De heer Arnold is 95 jaar geworden. Zijn gezichtsvermogen werd de laatste tijd minder en hij verlangde naar Huis te gaan, naar het hemels Huis. Tijdens de rouwdienst, die werd geleid door ds. Wachtmeester, stond de tekst uit Johannes 14:1-3 centraal: 'In het huis van mijn vader zijn vele woningen'.
- **Bloemen:** De heer en mevrouw Hanegraaf bedanken de HGG voor de bloemen die zij t.g.v. hun 60^e trouwdag mochten ontvangen.
- **Avondmaalscollecte 2019:** Tijdens de avondmaalscollectes in 2019 is er een totaalbedrag van € 188,30 opgehaald, dit is overgemaakt naar Roparun Hospice in Hengelo
- **Avondmaalscollecte 2020:** De opbrengsten van de avondmaalscollectes 2020 zullen gaan naar Maarten en Mirjam Bargeman, die zendingswerk doen in Cambodja. Meer informatie hierover vindt u op www.familiebargeman.info

Via deze weg willen wij u allen danken voor de lieve kaarten, telefoontjes en bezoeken in de periode dat Alie wegens haar beenbreuk niet naar de kerk kon.

En ook de lieve en bemoedigende woorden die we mochten ontvangen tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn lieve, zorgzame vader en schoonvader.

Wij vertrouwen op onze hemelse Vader die nooit loslaat wat Hij begonnen is.

Alie en Jesse Roorda



DATA OM TE ONTHOUDEN

Datum	bijzonderheden	naam	plaats
5 april 2020 t/m 1 juni 2020	Alle avonddiensten zijn afgelast ivm Corona		
De volgende data zijn onder voorbehoud:			
31 mei 2020	Eerste Pinksterdag	G. de Goeijen	Den Ham
7 juni 2020		G. Doorn	Vriezenveen
14 juni 2020		K.F.W. Borsje	Vriezenveen
21 juni 2020		C.G. Visser	Kootwijkerbroek
28 juni 2020		G. Flim	Rijssen
5 juli 2020	Koffiedrinken na de kerkdienst	H. van Wingerden	Rijssen

Behoed en bewaar Gij ons goede God,
wijs Gij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Gij ons met Uw zegen.

Behoed en bewaar Gij ons lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens'lijk gezicht,
nabij ons in donk're tijden!

Behoed en bewaar Gij ons lieve God,
en geef geloof en vertrouwen.
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft,
geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Behoed en bewaar Gij ons lieve God,
omgeef Gij ons met Uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn,
en zet ons op nieuwe wegen.

Tekst Argentijnse zegenbede

Wilt u iets melden of hebt U een **tekst als bijdrage** voor de volgende Nieuwsbrief, dan kunt u deze inleveren bij: R. Pothof, per mail: rolf@rolfpothof.nl

Melodie: Samen in de Naam van Jezus

1. Heere God wij komen tot U
In een bange donkere tijd
Heel de wereld is verslagen
En we voeren allen strijd
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

2. Heer, wij mogen niet naar school toe
En naar onze vriendjes thuis
Wilt U voor hen blijven zorgen
Denkt U aan een ieders kruis?
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam
Alleen in hun eigen huis
Wilt u hen een bezoekje brengen?
Misschien wel in het ziekenhuis?
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

4. Wilt U voor de dokters zorgen?
En voor allen in de zorg
Geeft u wijsheid en veel liefde
Toon Uw Vaderlijke Zorg!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

5. Heel veel mensen zijn nu werkloos
En verdienen nu geen geld
Heer U weet dat geeft veel zorgen
We voelen ons zo erg gevelde!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

6. Leer ons in Uw Woord te lezen
Help Uw knechten, elke keer
Om Uw Woord ook nu te brengen,
breng het in onz' harten HEER'!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER'
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

7. HEER' ik mag toch alles vragen?
Als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt u daarom naar ons luisteren?
Hoor verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman
U bent toch de Sterke GOD!
Brengt U dan Uw eigen vrede
Wees bewogen met ons lot!

Bron en videofragment gevonden op YouTube: <https://youtu.be/L7RLCwlffd4>

De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de PKN kerk te Hengelo.

Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.

Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

HERVORMD GEREFORMEERDE GROEPERING TE HENGELO (O)

Opgericht: april 1963

Kerkgebouw: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, 7551 AG HENGELO

Bank: ABN AMRO: NL20 ABNA 059.02.69.062

Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks



water
staats
kerk