



Protestantse Kerk Hengelo

Hervormd Gereformeerde

Groepering

NIEUWSBRIEF

30e jaargang oktober 2020

Rupsje

Wanneer ik hem op National Geographic had gezien had ik waarschijnlijk vol bewondering en aandacht gekeken. Een prachtig gezicht is het ook wel. Een felgekleurd groen rupsje met twee zwarte strepen. Onafgebroken gaan zijn kleine kaakjes heen en weer, blaadje na blaadje peuzelt hij zo naar binnen. En na een lange periode van zichzelf volvreten, verpopt het kleine diertje zich. Na verloop van tijd verschijnt er dan een vlinderachtig wezentje, bijna vier keer zo groot als de oorspronkelijke rups. Blijkbaar heeft het diertje een voorkeur voor eenvoudige kleuren want ook nu zijn het er maar twee. Witte vleugels met zwarte randen. Overigens zit het leven van het beestje er nu wel bijna op. Nog ongeveer een week heeft het vrouwtje om voor nageslacht te zorgen. Honderden eitjes worden ergens onder een blad opgehangen. Het wachten is op de volgende generatie rupsjes. Tot zover het mooie verhaal.

Want nu deze rupsjes niet op de televisie te zien zijn maar zich in mijn eigen tuin bevinden, is het ineens een heel ander verhaal geworden. Het zijn namelijk de rupsjes van de buxusmot. Onvermoeibaar vreten ze de blaadjes van mijn nieuw aangeplante buxushaagjes. Ineens vind ik ze niet zo mooi meer, vooral omdat er eigenlijk geen stoppen aan is. Bestrijdingsmiddelen zijn er wel maar daar blijken veel nadelen aan te kleven. Een rupsje met gif in zijn lijf kan zo weer verdwijnen in de bekjes van jonge meesjes. En die zien we nu juist weer graag door de tuin vliegen... Een dilemma dus. De buxushaag gaat ten onder: "Zonde!" is het oordeel van velen.

Starend naar mijn steeds kaler wordende buxusplanten moet ik denken aan wat de Bijbel zonde noemt. Zonde is je doel missen. Een weg gaan waar wij mensen niet voor bedoeld waren; een leven zonder God. Maar het grote verschil is dat er nu wel een middel beschikbaar is om dit te herstellen. Door God Zelf gegeven, Zijn naam is Jezus. Hij herstelt de gevolgen van de zonde en brengt ons alsnog tot ons doel; een eeuwigheid bij God. Wat een prachtige boodschap is dat bij de zwarte kanten van dit leven.

(Velen van u herinneren zich waarschijnlijk nog ds. Van Bart uit Wierden, die af en toe in de avonddiensten voorging. Ds. Van Bart is inmiddels predikant in Harderwijk en schrijft af en toe een column in de Harderwijkse courant, zoals bovenstaand)

Doopdienst 23 augustus 2020 – Jesse Andries de Boer

Wat fijn dat we een doopdienst hadden van Jesse Andries de Boer, hij was geboren op 28-01-2020. Naast de vaste bezoekers van de avonddienst, waren enkele vrienden en familieleden aanwezig van de doopouders. De schriftlezing was uit Efeze 2:1-10.

De dooptekst was: “Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN in de landen der levenden.” (Ps. 116:9)

Na afloop van de dienst hebben we buiten gezamenlijk het lied “Ik wandel in het licht met Jezus” gezongen.

Deze dienst is met beeld en geluid opgenomen en kunt u achteraf nogmaals terugkijken op: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21641>

U klikt dan op “kijken” achter de datum zondag 23 augustus 18:56 uur



Beste allemaal,

Op zondag 23 augustus 2020 mocht Jesse in de avonddienst worden gedoopt. Zowel na zijn geboorte op 28 januari jl., maar ook bij zijn doop, hebben we ervaren op welke warme wijze de gemeente om ons heen stond. Alle kaartjes, cadeautjes en aandacht hebben we ontzettend gewaardeerd. We willen jullie daarvoor hartelijk bedanken, het heeft ons ontzettend verrast en blij gemaakt. Ook de doopdienst en het korte treffen met koffie en versnapering buiten de kerkzaal heeft ons goed gedaan, al was het vanwege alle maatregelen wel een beetje bijzonder, het doet er niets aan af dat we heel gelukkig zijn dat Jesse door de doop nu lid mag zijn van de PKN in Hengelo en we hopen maar, dat hij in deze gemeente zijn plekje mag vinden en zijn geloof en vertrouwen in Christus als Enige verlosser versterkt mag worden.

Op dit moment is Jesse natuurlijk nog te jong om de kerkdiensten te bezoeken, maar we hopen hem vroeg mee te kunnen nemen naar de avonddiensten en zo als compleet gezin weer aanwezig te kunnen zijn. De meesten zullen het waarschijnlijk wel weten, maar de reden dat Reinder en Koen er niet elke week bij zijn komt omdat deze jongens slechts 26 weken per jaar bij ons wonen. Maar als zij bij ons zijn, gaan ze tot nu toe altijd trouw met ons mee.

Dank nogmaals voor alle lieve en royale gebaren, we hebben dat heel erg fijn gevonden.

Hartelijke groet,
Johan & Willemijn,
Reinder, Koen & Jesse

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

- Op het rooster wat u aan het begin van dit jaar heeft ontvangen, staat bij zondag 4 oktober “koffie drinken”. I.v.m. de strengere corona-maatregelen van afgelopen week, gaat dit niet door.
- Binnenkort zal het “stoelen plan” voor de kerkzaal veranderen, dat betekent dat de indeling van de kerkzaal er anders zal komen uit te zien: Er zullen alleen stoelen komen te staan waar u kunt gaan zitten, de overige stoelen worden uit de kerkzaal verwijderd.
- Onze koster André Prins is ongeveer 6 keer per jaar Ouderling van dienst in Wierden, die avond kan hij geen koster in Hengelo zijn. Bert Timmerman is hulpkoster en eventueel komt er een koster uit de ochtenddiensten bij onze dienst, zodat onze dienst gewoon kan doorgaan. Wat zou het fijn zijn, als er uit onze eigen groep iemand een paar keer per jaar bereid is om koster in de avonddienst te zijn. Meer informatie kunt u krijgen bij onze koster (andreprins21@gmail.com)
- Meestal ontvangt u in september een uitnodiging voor de jaarlijkse gemeentemiddag in oktober. Door de verscherpte corona-maatregelen, zien we het dit jaar niet zitten om een gemeentemiddag te houden. Wij stellen voor deze te verplaatsen naar volgend voorjaar, hierover wordt u op tijd geïnformeerd.

DATA OM TE ONTHOUDEN

Datum	Bijzonderheden	naam	plaats
4 oktober 2020		Ds. C. Maris	Aalten
11 oktober 2020		Ds. E.J. Prins	Daarle
18 oktober 2020		Ds. B.H. Weegink	Katwijk aan Zee
25 oktober 2020		Ds. K.A. Hazeleger	Ommen
1 november 2020		Ds. M.H. de Jong	Vriezenveen
8 november 2020		Ds. G.A. Schreuders	Wierden
15 november 2020		Ds. J. van het Goor	Rijssen
22 november 2020		Ds. M.B. Plette	Vriezenveen
29 november 2020		Ds. J. van het Goor	Rijssen
6 december 2020		Ds. A. Prins	Vriezenveen
13 december 2020	Voorbereiding Heilig Avondmaal	Ds. J.W. Goossen	Vriezenveen
20 december 2020	Heilig Avondmaal	Ds. H. van Wingerden	Rijssen
27 december 2020		Ds. A.C. de Kruijf	Rijssen

Lezen: [1 Koningen 3:3-14](#)

Schenk uw dienaar een opmerkzame geest. [1 Koningen 3:9](#)

Het jaarthema van de HGJB is: Goed om te horen. Hoe kunnen wij dit winterseizoen gebruiken om zorgvuldig naar Gods woorden te luisteren met de intentie van 1 Sam.3 (startzondag): Spreek, Heere, want uw knecht luistert. Salomo vraag om een luisterend hart, een hart dat als het ware oren heeft om Gods wil op te vangen. In dit kader neem ik de volgende meditatie over:

Synoniemen van opmerkzaam zijn: aandachtig, nauwlettend en attent. Daar vraagt Salomo om. Hij wil wijsheid ontvangen om te kunnen onderscheiden wat er echt toe doet. Hij vraagt en God schenkt overvloedig. Misschien gaf God hem wel meer van wat Salomo al bezat, want het is opmerkelijk dat hij juist datgene bidt waar God blij van wordt!

Leven met aandacht is ontzettend moeilijk. Er is zo veel wat om aandacht schreeuwt, dat we al gauw gaan multitasken: een beetje van dit en een beetje van dat. Met als gevolg dat we de schoonheid in kleine dingen niet opmerken en geen onderscheid meer kunnen maken tussen goed en kwaad. We verliezen onszelf in keuzevrijheid. Monniken gebruiken de term 'gehoorzame vrijheid'. Niet alle keuzes maken ons gelukkig, maar dat we kunnen 'horen' naar datgene wat ons tot een vrij mens maakt. Een aantal kloosterzusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort tekende het zo op:

Wij zijn op de goede weg als we met aandacht en respect luisteren naar alles, waar God in en door spreekt. Wanneer we attent zijn, dicht bij mensen en dingen, open voor wie en wat ze zijn, hebben zij iets te zeggen en kan God aan het woord komen.

Bid deze week naar [1 Koningen 3:9](#): Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad en recht kan doen.

(overgenomen van internet)

Wilt u iets melden of hebt U een **tekst als bijdrage** voor de volgende Nieuwsbrief, dan kunt u deze inleveren bij: R. Pothof, per mail: rolf@rolfpothof.nl

De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de PKN kerk te Hengelo.

Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.

Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

HERVORMD GEREFORMEERDE GROEPERING TE HENGELO (O)

Opgericht: april 1963

Kerkgebouw: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, 7551 AG HENGELO

Bank: ABN AMRO: NL20 ABNA 059.02.69.062

Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks



water
staats
kerk