

Veertigdagentijd 2021: Op weg naar Pasen. 40 dagen van bezinning in woord en daad. Diaconale invulling.

Door de strenge coronamaatregelen kunnen we minder doen, maar toch wel wat: we houden de 8 werken van barmhartigheid weer als richtsnoer aan:

1^e week: 21-27 februari

Zieken verzorgen. De jongeren en kinderen uit onze gemeente zullen in deze week bloemen brengen bij een zieke en/of verzorgende binnen en buiten onze gemeente.

2^e week: 28-februari -6 maart

Hongerigen voeden. Deze keer richten we ons op onze ondernemers in onze stad.

Degene die in de gelegenheid is en daartoe de financiële middelen heeft zal kunnen besluiten deze week eens eten te bestellen of een andere boodschap online te doen bij een van de Hengelose bedrijven. Ook is het mogelijk een kadokaart te kopen waarmee je Hengelose winkels en horecaondernemingen ondersteunt. Hengelo Kado is een digitale kadokaart die verkrijgbaar is in verschillende waarden. Kies uit € 5,-, € 10,-, € 25,- of € 50,-. De kadokaart is na uitgifte twee jaar geldig. Je kunt de kadokaart zowel fysiek als online kopen. Fysiek bij Hengelo Promotie, Markt 8 en digitaal via de [webshop](#) waar je kan kiezen voor een fysieke kaart in een kadoverpakking of een digitale kaart die uitgeprint kan worden.

3^e week: 7 maart -13 maart

Gevangenen bezoeken. Koop een kaart van de kaartenmolens in de kerk (met het kopen van een kaartje steunt u tevens de Kleine Kracht, een Hengelose stichting die geld inzamelt voor projecten in Roemenie.)

U kunt hiervoor op ma, di en do ochtend tussen 10.00 en 11.30 uur in de kerk terecht bij Vera van het kerkelijk bureau .

Maar u kunt natuurlijk ook een andere kaart kopen of maken.

Schrijf dan de kaart voor een gevangene en stuur deze naar de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, 7551 AG. Of doe hem daar in de brievenbus **vóór 14 maart.**

De diaconie zal de kaarten verzamelen voor Nederlandse gevangenen die verblijven in gevangenissen in het buitenland, dit gaat via de stichting Epafra.

Wilt u regelmatig corresponderen met een gevangene dan kan dat ook, Epafra heeft een correspondentieproject waardoor u in contact wordt gebracht met een gevangene die ook graag schrijft. U kunt zich hiervoor opgeven bij Corrie van Egmond. cvanegmond@pkn-hengelo.nl

Of tel 074 7858213.

4^e week: 14 -20 maart

Vreemdeling huisvesten en naakten kleden. De Wonne is dit jaar als diaconaal doel 2021 gekozen. Het is een christelijke leefgemeenschap in Enschede die mensen opvangt om tijdelijk te wonen, die maaltijden verstrekt en nachtopvang biedt. Het hele jaar zullen hiervoor acties gehouden worden. Deze week is er op **20 maart** weer de violenmarkt van 9.30 tot 12.00 uur, afhaalpunt op het plein van de Waterstaatskerk en bij de Thaborkerk. Een bak van 12 violen voor €5,00 en een hanger €5,00.

De opbrengst gaat naar De Wonne. U moet de viooltjes van tevoren bestellen. Dit kan bij Corrie van Egmond: cvanegmond@pkn-hengelo.nl en Betsy Springer: betsyspr@kpnmail.nl .

5^e week: 21-27 maart

Dorstigen te drinken geven/ Zorg voor de schepping.

De excursie op 22 maart, zal (helaas) online worden verzorgd. We krijgen informatie over de waterzuivering zodat we ons meer bewust worden van vervuiling en schoonheid van het water. We krijgen uitleg over de hoeveelheid vuil dat daar in het water terecht komt en de werking van de rioolwaterzuivering. Daarnaast wordt een relatie gelegd met het waterverbruik in derdewereldlanden. Tevens is er de mogelijkheid om uw eigen watervoetafdruk te berekenen en online vragen te stellen. We beginnen om 10.30 uur.: aanmelden bij: hgroothuis51@gmail.com . Bellen of sms'en mag ook: 0657918307.

In deze veertigdagen tijd kunt u proberen minder plastic te gebruiken, de verwarming wat lager te zetten, de auto te laten staan of uw tuin aantrekkelijker te maken voor insecten en vlinders.

In de stille week :28maart-3 april.

Doden begraven: breng een bezoek aan een begraafplaats waar uw dierbaren begraven liggen om stil te staan bij wat zij voor u hebben betekend. Of wandel over de begraafplaats aan de Bornsestraat, waar herinneringenplaquettes zijn te vinden van mensen die ons in de oorlog zijn ontvallen. Ook kunt u deze week stolpersteine/struikelstenen in Hengelo bekijken, er liggen er al meer dan zestig in Hengelo, o.a. bij de Deldenerstraat 25.

Op 03-04-2018 zijn in Hengelo hier Stolpersteine gelegd voor:

Alex van Gelder
Eva van Gelder
Roosje van Gelder
Rika van Gelder.

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig begon in 1997 met het leggen van de eerste Stolperstein in de Berlijnse wijk Kreuzberg.

Inmiddels liggen er in vele landen al Stolpersteine.

Het is een herinnering aan de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog.

Een Stolperstein is een betonnen steen van 10 x 10cm, met aan de bovenkant een messing plaatje waarin de naam, geboorte- en overlijdensdatum en de plaats van overlijden worden gestanst.

De Stolperstein wordt geplaatst in de stoep voor het voormalige woonhuis van het slachtoffer.

Gunter Demnig geeft zo ieder slachtoffer een eigen monument.

Zijn motto is: 'EEN MENS IS PAS VERGETEN ALS ZIJN OF HAAR NAAM VERGETEN IS'.

Borne was de eerste plaats in Nederland waar Stolpersteine zijn gelegd.

Paastakken maken.

Naast aandacht voor de doden willen we de levenden niet vergeten.

Onze bijna burens, de bewoners met een verstandelijke beperking van St. Avelijn op de Oldenzaalsestraat hebben ons gevraagd om paastakken te maken voor hun gezamenlijke hal, zodat alle bewoners hier dagelijks van kunnen genieten op weg naar Pasen.

U wordt gevraagd een tak te versieren met eitjes , bloemetjes etc. En deze op vrijdag 26 maart tussen 10.00 en 12.00 uur naar de WSK te brengen.

De takken worden vervolgens door enkele mensen naar Avelijn gebracht.

Elke week in deze 40 dagentijd zal er actuele info over deze activiteiten komen in de zondagsbrief.

We hopen dat u meedoet aan deze diaconale invulling van de veertigdagentijd.

Met hartelijke groet, de diakenen: Dinie Tukkers, Jan Lode, Giny Molenkamp, Anja van Dijk, Hans Voordijk, Ineke Witmer, Leontine van der Sluys Veer, Hilda Meijer en Corrie van Egmond.

Aanvullend: er is ook bij de kinderen/jongere een veertigdagenproject. Op twee momenten werken we graag samen:

De eerste zondag van de veertigdagen tijd: Kinderen en jongeren zullen bloemen bij zieken (en/of verzorgenden) aan de deur brengen.

Derde week: jongeren zullen een brief schrijven aan een Nederlandse gedetineerde die in het buitenland in de gevangenis zit.