

Overweging Overstap dienst 4 juli 2021 M Kooistra

Thema: Wat brengt je hier? En hoe ga je verder?

Lieve mensen van God,

Wat brengt je hier vanmorgen? Koffiedrinken straks op het kerkplein? Het zingen?  
Of wacht je dat het water gaat bewegen? Niet echt natuurlijk.

Mensen in Bethesda wachten daar wel op. Want het water heeft een geneeskrachtige werking. Ken je Lourdes? Daar gaan mensen in deze tijd naar toe. Vaak mensen met een aandoening of ziekte. Lourdes heeft een bron staat bekend om zijn heilzame werking. Het is een oord van hoop geworden voor mensen. Bethesda is dus een Lourdes in de Bijbelse tijd. Wist je dat we in Nederland ook plekken hebben die Bethesda heetten? Ziekenhuizen hebben dezelfde naam, toepasselijk he?!

Bethesda, de bron, staat symbool voor een heilzame werking. Je komt er naar toe in de hoop genezen te worden. Toeval of niet.. de heilzame werking zit 'm niet alleen in dat water. Al in de naam Bethesda. Dat betekent; huis van genade. Dat klinkt hoopvol.

Zouden jij en ik na 38jaar die hoop niet al lang verloren zijn? Of is er iet wat je hoop gaande houdt. Iets wat we vandaag de dag ook zien, wereldwijd. Mensen op zoek naar hun Bethesda, in de hoop er een nieuw leven te vinden. Overvolle vluchtelingenkampen, en ook hier in Nederland wachten kinderen ook jaren op een leven. Om dan na jaren te horen dat ze niet mogen blijven, omdat ze eventjes niet in beeld waren. Waar is voor hen een Bethesda?

Wat brengt jou vanmorgen hier, in de Waterstaatskerk? Kinderen vertelden dat ze naar hier komen Ze vertelden dat ze komen, omdat het kan! Om de andere kinderen, gezelligheid en het samen spelen en praten brengt ze hier.. Maar ook om Bijbelverhalen te horen en samen te bidden. Die verhalen zijn woorden met een bedoeling. Gods bedoeling met jou en mij. Het zijn woorden die je iets met je doen; hoop geven, iets teweeg brengen: Heilzaam zijn. Zoals het bewegende water in Bethesda heilzaam is, genezing brengt en leven geeft.

En Jezus komt daar ook. Wat brengt Jezus daar? Jezus weet dat de mensen daar naar toe komen in hoop en in geloof genezing te vinden. Jezus ging naar de man toe hem gevende waar hij al 38 jaar lang naar zocht. Door Jezus herkend, zijn moment. Want daarvoor is Jezus naar de wereld gekomen; uit genade. Hij, is het Woord dat leven geeft: Sta op, neem je mat en wandel. Jezus woord geven de man een nieuw leven. zet de man stappen op zijn verdere levensreis.

En wat brengt jou hier? Ben je, net als die man, op zoek naar heilzame werking van dat water voor jou leven? Water speelt een belangrijke rol in beide verhalen. Water, staat symbool van leven. Zonder water geen leven, zonder water groeit en bloeit er niets horen we in het visioen van Ezechiël. God laat Ezechiël een stroom water zien, wat onder de tempel uitvloeit. En hij moet het water in. Om te voelen dat je kunt meten wat je wilt, maar alles pas een betekenis krijgt als God erin mee komt. Het betekent dat er, na lang wachten nieuwe tijden zullen aanbreken. Het beeld van het water, geeft hoop. Water dat staat voor nieuw leven dat voor altijd stroomt uit Gods aanwezigheid.

Die aanwezigheid vind de man in Jezus bij Bethesda. En misschien brengt die zelfde aanwezigheid ons naar hier. Is de Waterstaatskerk misschien wel onze Bethesda. We horen hier woorden van genade, worden besprenkeld met water leven geeft. Het water dat hier in de kerk over jou hoofd heeft gestroomd toen je werd gedoopt, en Gods aanwezigheid in jullie leven bezegelde,

Het is de stroom waar je door je ouders in bent meegevoerd, waar je in de afgelopen jaren een plekje aan de bron hebt gevonden. Bij de kindernevendienst, Basiscatechese. En straks bij de jongerenkerk.

Jij Henrik Rinse, jongeren. Jullie zijn hier naar toe gekomen om de heilzame werking van Gods aanwezigheid in jullie leven te zoeken; plezier, vreugde in alle activiteiten, ontmoetingen en heilzame gesprekken met anderen kinderen en jongeren.

Deze Bethesda; een plek waar je mag zijn, gewoon zoals je bent; waar je met anderen viert en het leven deelt, Gezelligheid en vriendschappen vind.

Daar bij die bron, vond de man zijn Bethesda in Jezus: Gods genade. Ook wij kunnen dat vinden, hier in de kerk, in de woorden die we horen. In het zingen, in het bidden. In het vertrouwen dat God bij ons aanwezig is en heilzaam voor ons leven.

Wij zijn hier gekomen en moeten ook weer verder. Hoe ga je dan verder? De man moet ook verder. En komt opnieuw Jezus tegen, die tegen hem zegt: Leef met God. En je zult een mooie toekomst hebben. Zo laat God Ezechiël zien. Het water dat groei en bloei brengt, wanneer je je laat meevoeren op zijn levensstroom.

Er kunnen onderweg momenten in je leven zijn dat je vast zit, hoop verliest ,of wacht op betere tijden. Weet dan dat je altijd naar jouw Bethesda kunt terug keren. Jouw levensbron; God.

Henrik Rinse, jongeren. Hoe gaan jullie verder, op weg? Jezus zegt tegen jou:

Sta op en wandel. Neem mee wat je hier heeft gebracht. Gods heilzame werking in jouw leven: Zijn genade, liefde en barmhartigheid. Neem de heilzame werking van deze gemeente met je mee; vriendschap, gezelligheid en geborgenheid. En neem op je reis ten slotte onze cadeaus mee. Een kaars, symbool voor het Licht van God, en een door jouw uitgekozen Bijbel; Het Woord van God. Geslaagde jongeren geven we een Light Drop mee; Licht in de vorm van een druppel water.

Zo geven wij jullie Woord en water mee voor onderweg. Het water dat vanuit de bron van genade verder druppelt in jullie levens; een stroom wat je leven tot verdere groei en bloei mag brengen.

Dus sta op en ga verder op je weg in het leven. Laat je meevoeren op Gods levensstroom die hier onder de drempel doorsijpelt Hengelo, de wereld in.

En neem vanuit hier Water, Licht en Zijn Woord mee. Dat Gods heilzame aanwezigheid in jouw leven je laat groeien en in bloei zet.

Ga met God! Amen.