

Rond de Thaborkerk

23 januari 2022 – Zondag van de Eenheid

Van harte welkom in dit huis van samen geloven, samen zoeken, samen zingen, samen leven. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat we hier week op week kunnen samen komen en tegelijkertijd is niets van wat we hier vieren vanzelfsprekend. We vieren deze zondag als afsluiting van de week van Gebed voor de Eenheid van de christenen met en in verbondenheid talloze andere kerken in de wereld. **Wat fijn dat je er bent!**

Medewerkers aan deze viering zijn:

Liturg: Betsy Springer

Overdenking: pastor Ria Doornbusch

Lezing: Irene Siekman

Ouderling: Leontien vd sluys Veer

Diaken: Dinie Tukkers

Zang: Cantores : o.l.v. Brigit Huiskes

Collecte : Die is na viering, het mandje staat op een zuil achter in de kerk. Bestemming

Rk: Kerkbalans

PKN.: Diaconie en Kerk

De bloemen en het bloemetje van de week gaan met een groet van ons allen naar:

PKN : Gerrit te Biesebeek

RK : Nel en Piet Diepmaat

Een kaart uit de PKN gaan naar: E.J. Huberts

Samen rond de Thabor

De eerst volgende meditatieve stille viering in de kapel van deze kerk. Is op 23 februari. Deze viering ondersteund met lezingen en **Taize liederen** krijgt de vorm van een avondgebed. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.15 uur tot ca 19.45 uur, Van harte aanbevolen.

I.v.m. met de pandemie gaat viering van 26 januari niet door.



Helaas, na de dienst kunnen we niet samen koffiedrinken.

Uit de Thabor geloofsgemeenschap

In overleg met het Pastoraal Team zullen met ingang van januari alle doordeweekse vieringen beginnen om 9:30 uur, dit geldt zowel voor de viering op de 4^e dinsdag van de maand als voor de donderdagochtendvieringen.

a.s. dinsdag 25 januari is er om **9:30** uur een Woord en communieviering. Voorganger is pastor R. Doornbusch.

a.s. donderdag 27 januari is er om **9:30** uur een Woord en communieviering. Voorganger is de Werkgroep.

a.s. zondag 30 januari is er om **11:00** uur een Woord en Communieviering, hierin zal H el ne van den Bemt voorgaan en medewerking zal worden verleend door de cantores o.l.v. Brigit Huiskes.

U dient zich de komende weken nog wel op te geven via meevieren.nl om de vieringen bij te wonen (kies uw woonplaats en kerk) *Op tafel in de hal ligt een boekje met als thema Meevieren Thuis. Een handreiking voor hen die de komende tijd verbonden zijn met streamvieringen of de TV-viering. U kunt een exemplaar meenemen.*

Het secretariaat van de Thabor is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdag- ochtend van 10:00 tot 12:00 De kapel is elke werkdag s' morgens van 10:00 tot 12:00 uur geopend. U bent dan van harte welkom om even binnen te lopen, om stil te zijn en/of even een kaarsje aan te steken.

Uit de Protestantse gemeente z.o.z.

De koffiemorgen in de WSK gaat donderdag 27 januari weer van startweer van start.

Tussen 10.00 en 11.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een warm kopje koffie of thee. Uiteraard zullen we gepaste afstand houden, maar de ervaring leert dat deze al snel gevoelsmatig overbrugd wordt, door de aandacht voor elkaar en de (alledaagse) verhalen die gedeeld worden. Weet je welkom en graag tot ziens!
Henny Zijlema en Margriet van der Meulen

Bijwonen online diensten kan weer !

Met ingang van zondag a.s. is het weer mogelijk dat gemeenteleden de online diensten bijwonen. Heel fijn. We gaan uit van 60 bezoekers. Na de 23^{ste}, als er misschien weer hogere aantallen mogelijk zijn, houden we toch dit aantal aan. Daarmee houden we ons aan de landelijke norm van 20% van de zitplaatsen in onze kerk. U kunt zich daarvoor aanmelden via de website of telefonisch bij Jessica Noltus : tel.nr.0618183611 of bij Bert Bril: 074 2426653/0620218141. Aanmelden kan tot zaterdag 12.00 u. Verder is het bij het bezoeken van de diensten nodig dat u een mondkapje draagt , de jas meeneemt in de kerkzaal en 1.50 m z.o.z. afstand houdt bij het in-en uitgaan van de kerkzaal. We zingen alleen het slotlied mee. Er is voorlopig nog geen koffiedrinken na de dienst. Dit omdat de horeca nog niet open is en de 1.50 m. afstand. We zoeken naar mogelijkheden om een verantwoorde manier elkaar, zodra het mogelijk is, te ontmoeten bij de koffie na de dienst. *Namens de kerkenraad : Bert Bril*

Bijeenkomst nieuw ingekomen

Er staat voor 30 jan. een bijeenkomst voor nieuw ingekomen gepland. De bedoeling van zo'n bijeenkomst is om de nieuw ingekomen welkom te heten in onze gemeente en iets te vertellen over hoe wij gemeente zijn. Er zijn echter nog teveel onzekerheden in verband met het virus. Daarom gaat **30 jan niet door**. Erg jammer, maar het is niet anders. Maar weet u welkom in onze gemeente !! We hebben wel een nieuwe datum geprikt en wel **zondag 15 mei** om 10.00u bij de dienst en /of 11.00u bij een informeel samenzijn. Houd u tegen die tijd Binding, de zondagsbrief en de website in de gaten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen. Goede tijd gewenst en graag tot 15 mei !

Commissie nieuw ingekomenen Waterstaatskerk :

Jannie van Lenthe : 0651359584

Cobi van Doorn: 074 2433748

Bert Bril : 0620218141