

Startzondag; thema 'aan tafel'!

We zullen ons kerkelijk seizoen feestelijk beginnen met aantrekkelijke vieringen en gezamenlijke activiteiten voor jong en oud. Het thema van de dag is 'Aan tafel'. Aan tafel gebeurt het: met elkaar in gesprek raken, genieten van eten en drinken, samen eten en je verbonden voelen.

In de ochtenddienst willen we de verbinding in onze kleurrijke gemeente uitbeelden. Dit doen we door middel van een grandioze liturgische bloemschikking; bestaande uit bloemen die door vele gemeenteleden zijn meegenomen.

Pluk je daarvoor die zondag een paar bloemen uit je tuin, of vaas en neem je ze mee naar de dienst? Dan kan je ze bij aanvang in de dienst, zelf een plekje geven in de schikking die hier speciaal voor gemaakt is.

Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken en zijn er allerlei (spel)activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Van harte aanbevolen, de jeugdraad is hiervoor creatief geweest!!

Omdat we die zondagmiddag ook samen 'aan tafel' gaan om te lunchen, willen we je ook vragen om een lunch mee te nemen voor "de Pot luck". Genoeg voor het eigen huishouden met 1 persoon extra. Op deze manier is er voldoende voor iedereen; ook voor wie er niet toe komt om lunch mee te nemen.

Om 14.30 start de Taizéviering. We laten bezinken wat we deze dag hebben ervaren. Door rust, gebed, met het zingen van meditatieve liederen gaan we weer de week en het nieuwe seizoen in. Ingrediënten van de dienst: Taize-liederen, stilte, Bijbeltekst, gebeden.

Globaal programma

10.00 uur- 11.00 uur Ochtendviering

11.00 uur: koffiedrinken, gezamenlijke activiteiten voor jong en oud.

13.00 uur: Pot luck; Gezamenlijke lunch!

14.30 uur- 15.00 uur: Taize viering

Je bent welkom, ook als je andere onderdelen van de dag niet mee hebt gemaakt.

En vergeet je niet een bloem en zo mogelijk lunch mee te nemen?

Wees welkom op deze startzondag van het nieuwe seizoen; kom 'aan tafel'!

Marielle, Albert, Ineke, Joke, Cobi, Diet, Margriet.