



Protestantse Kerk Hengelo

Hervormd Gereformeerde

Groepering

NIEUWSBRIEF

32e jaargang juli 2022

Tien kleine christenen

Tien kleine christenen,
ontvingen saam de zegen.
Eén vond de preek de moeite niet,
toen waren er nog negen.

Negen kleine christenen,
veel werd van hen verwacht.
Eén sliep tot zondags twaalf uur,
toen waren er nog acht.

Acht kleine christenen,
op weg naar hemels leven.
Eén vond de brede weg zo mooi,
toen waren er nog zeven.

Zeven kleine christenen,
lazen elkaar de les.
Eén werd er boos en zei: gegroet,
toen waren er nog zes.

Zes kleine christenen,
actief in vol bedrijf.
Eén had er plots geen zin meer in,
toen waren er nog vijf.

Vijf kleine christenen,
aan 't werk met grote zwier.
Maar één werd niet genoeg geëerd,
toen waren er nog vier.

Vier kleine christenen,
bouwden een kerk, maar zie:
Eén werd in 't kerkblad niet genoemd,
toen waren er nog drie.

Drie kleine christenen,
elk had zo zijn idee.
Eén zei de kerk vaarwel,
toen waren er nog twee.

Twee kleine christenen,
je zag het al meteen.
De één leefde niet oprecht,
toen was er nog maar één.

Eén oprechte christen nam,
's zondags zijn buurman mee.
Ze gingen samen naar de kerk,
toen waren er weer twee.

Twee actieve christenen,
aan 't werk met echt plezier.
En ieder won een ander,
toen waren er weer vier.

Vier blijde christenen,
ze werkten dag en nacht.
Hun aantal werd verdubbeld,
toen waren er weer acht.

Nog twee erbij, je zal het zien,
dan zijn het er weer tien!

Pastorie "Onderweg", B.H. Weegink

Veranderingen na loslaten corona-maatregelen:

Inmiddels hebben we de corona-maatregelen al weer een tijdje achter ons liggen en wat zijn we dankbaar dat we met elkaar weer een “normale” kerkdienst kunnen houden.

Afgelopen zondag hebben we met elkaar aan één tafel het Heilig Avondmaal mogen vieren, wat een zegen van boven! Wel hebben we (uit voorzorg en voorzichtigheid) de kleine wijnbekertjes gebruikt i.p.v. de rondgang van één grote wijnbeker. We proberen de diensten weer zoveel mogelijk te houden als voor het corona-tijdperk, maar we willen alle bezoekers wel de mogelijkheid geven om gepaste afstand te houden als men zich daar beter bij voelt.

Het zal u opgefallen zijn dat de gastheer/gastvrouw of ouderling met de dominee binnenkomt en tijdens de voorzang op de eerste rij stoelen plaatsneemt. Na de voorzang krijgt de dominee een hand en begint de dominee de dienst vanachter het liturgisch centrum.

Na afloop zoekt de dominee met de gastheer/gastvrouw een plek om te staan om u eventueel de hand te schudden en een goede week toe te wensen. Mocht u liever geen handen willen geven, dan is dat geen probleem, volgt u daarin uw eigen gevoel!



Wij staan in de aardse werkelijkheid
zo'n zeventig jaar zijn ons gegeven,
om U, Heer, te vinden, is deze tijd
bedoeld, voor de jaren van ons leven.

Voor en na ons is er de eeuwigheid:
de Hof van Eden die er is en was
die verloren we door opstandigheid,
maar straks zingen wij aan de zee van glas

Het lied van Mozes, en het lied van 't Lam:
hoe groot en wonderbaar zijn Uwe wegen
Heer, Gij Die onze zonden op U nam.

Gij hebt op Moria alles volbracht
hoe schoon is Uw Jerusalem gelegen
aan U is alle eer en lof en macht.

bij Psalm 90, en Openbaring 15 : 2 - 5.

J. Beuink

Foto gemaakt door John Beuink - <https://johnbeuink.fotoport.nl/>
Dichter: Thomas Jacobsen, overgenomen uit www.gedichtensite.nl

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

- Wilt u zaterdag 22 oktober 2022 van 15.00-21.00 uur alvast in uw agenda reserveren voor de jaarlijkse gemeentemiddag? Hierover wordt u t.z.t. verder geïnformeerd.

Datum	bijzonderheden	Naam	plaats
03 juli 2022	Koffiedrinken na de kerkdienst	A. Prins	Vriezenveen
10 juli 2022		J.W. Goossen	Vriezenveen
17 juli 2022		G. Doorn	Vriezenveen
24 juli 2022		J.P. Bredenhoff	Wierden
31 juli 2022		H. van Wingerden	Rijssen
07 augustus 2022		J.P. Bredenhoff	Wierden
14 augustus 2022		G.A. Schreuders	Wierden
21 augustus 2022		K.F.W. Borsje	Vriezenveen
28 augustus 2022		J.W. Goossen	Vriezenveen
04 september 2022		A.C. de Kruijf	Rijssen
11 september 2022		G. Herwig	Hoge Hexel
18 september 2022	Vorbereiding Heilig Avondmaal	C. Maris	Aalten
25 september 2022	Heilig Avondmaal	J. v.h. Goor	Rijssen

Wilt u iets melden of hebt U een **bijdrage** voor de volgende nieuwsbrief, dan kunt u deze inleveren bij: R. Pothof of per mail: rolf@rolfpothof.nl

De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de PKN kerk te Hengelo.

Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.

Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

HERVORMD GEREFORMEERDE GROEPERING TE HENGELLO (O)

Opgericht: april 1963

Kerkgebouw: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, 7551 AG HENGELLO

Bank: ABN AMRO: NL20 ABNA 059.02.69.062

Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks



water
staats
kerk