

Rond de Thaborkerk

Zondag 17 september 2023, Vredeszondag

“Vrede ontstaat waar mensen elkaar het goede gunnen”

Vandaag vieren we de vredeszondag in breed verband, voor het eerst doen ook de Franciscus kerk en de remonstrantse gemeente mee en ook voor het eerst zijn de andere kerkgebouwen zoals de Waterstaatswerk gesloten, zodat ieder naar de Thaborkerk kan komen. De dienst is met leden van alle deelnemende kerkgenootschappen voorbereid, dus hopelijk herkent u iets ‘eigens’ in deze dienst. Het motto van deze dienst is: ‘mantel der liefde’. In de lezingen uit Genesis en uit Marcus staan mantels centraal, de mantel waarin je je kunt verbergen, waar je trots op kunt zijn en waar kracht vanuit lijkt te gaan.

Jozef kreeg ooit de veelkleurige mantel van zijn vader. Volgens sommige commentatoren was deze gemaakt van de stof van de trouwjurk van zijn moeder. Hiermee maakte hij zich niet ‘populair’, maar waardig weet hij zijn tegenslagen om te zetten in hulp en wijsheid ook voor zijn broers zonder wrok, integendeel. Hij brengt hen tot inzicht. De andere mantel die ter sprake komt is in de ontmoeting van Jezus met de bloedvloeiende vrouw, vanuit zijn mantel vloeit kracht en heling. In deze vredesweek verlangen we naar mantels van vrede waarin we elkaar beschutting en heling kunnen bieden.

We zingen samen met de koren o.a. deze tekst:
Laat mij een taal van liefde spreken,
verzoening mag mijn spreken zijn,
een woord dat als een warme deken
bedekt wie in de kou bezweken,
zo mag het zijn.
We hopen op een inspirerende viering.

Hans Wachtmeester vervangt Corrie van Egmond, die om gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn. Zij groet ieder van harte.

Medewerkers aan deze viering zijn:
Voorgangers: Ds. H. Wachtmeester en pastor F. Scholten
Ouderling: Gé Klein Wolterink
Diaken: Leontine vd Sluys Veer
Kosters: Tonnie Elferink en Heine Postma
Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeenschappelijke koren

Collecte:
RK: de 1^e collecte is voor het pastorale werk
de 2^e collecte voor de diaconie
PKN: bestemd voor het Noodfonds Hengelo

Vanuit de Thaborparochie

Donderdag 21 september is er 's ochtends om 10.00 uur een Woord en Communieviering.

Zondag 24 september is er om 11.00 uur een Woord en Communieviering met m.m.v. Edith Steinkoor. Voorganger is Annet Zoet.

Het bloemetje van de week van de Thabor is voor: Angelika en Eddy Oude Wesselink i.v.m. hun 40-jarig huwelijk.

Namens de Remonstrantse Gemeente is het bloemetje voor: Dhr. Hilarius

De bloemen van deze zondag vanuit de PKN (Waterstaatskerk en Thaborkerk) gaan met een groet van ons allen naar: Mevr. I. de Zeeuw, Arturo Toscaninistraat 28, 7558 DX Hengelo

Het bloemetje van de Franciscuskerk is voor Wim Horsthuis, i.v.m. een fietsongeluk.

Mededelingen van de Franciscus-geloofsgemeenschap:
Onze intenties voor a.s. zondag zijn voor: Annemiek Lenferink-van Daal, Gerard Westerhof en Ben en Willy van Ligten.

Zaterdag 23 september is er om 18.30 uur in de Franciscuskerk een Taizéviering, verzorgd door het ExRa-koor. Het thema is ‘Rechtvaardigheid en Vrede’.

Rondom de Thabor

Woensdag 27 september is er om 19:15 uur een Taizé / Stilteviering.

Zaterdag 23 september houden we de jaarlijkse Herfstmarkt in en rond onze Thaborkerk en bij de Waterstaatskerk van 9:30-12:00 uur. De opbrengsten gaan dit jaar naar het Noodfonds Hengelo. (hierover leest u meer in o.a. de Samenloop en Binding).

Op de herfstmarkt is dit keer weer van alles te koop, heide planten, diverse soorten jam, peren, pompoenen en ook bloemstukjes.

Dit jaar is er ook een gezellige streekmarkt met biologische producten alleen bij de Thaborkerk. Natuurlijk kunt elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

De bestellijsten voor de grote bolchrysanthen liggen vandaag nog op de tafel(s) in de hal. Ook kunt (mag) u zich nog opgeven om iets te bakken voor bij de koffie, en om te helpen. De 23e kunt u vanaf 10 uur de bestelde Bolchrysanthen afhalen op de locatie die u hebt aangegeven. De prijs van de mooie grote bolchrysanthe is ook dit jaar: € 6,00

Zaterdag 23 september is er Sam's kledingactie.

De inzamelactie is voor versterking basisonderwijs in Kamuli (Oeganda). U kunt naast kleding en schoenen tevens speelgoed en knuffels inleveren. Vrijwilligers zijn van 10:00 tot 12:00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

Op zaterdagmorgen 23 september a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur neem ik -Diet Bril- graag brei- en haakwerken in ontvangst. Is het om een of andere reden niet mogelijk om het te brengen, dan kan het door mij wel opgehaald worden. Mijn tel.nr. is 074 2426653 of 0613314807.

Bel op de genoemde datum gerust aan in de Hermelijnstraat 5. Tot ziens daar!

Vriendelijk verzoek om dit bericht evt. door te geven aan andere breisters en haaksters, zodat er weer een auto vol naar Kleine Kracht gebracht kan worden.

Uitnodiging voor alle ouders

Donderdagavond 21 september is er een open avond voor alle ouders die geïnteresseerd zijn in ontmoeting en gesprek met andere ouders over thema's die je bezighouden rondom gezin, geloof en opvoeding. Inloop v.a. 19:45 uur. We beginnen om 20 uur.

Meer info; zie Binding van september

Welkom! Even aanmelden is fijn.

mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl 06-83070981

Zondag 24 september om 16u Peuterkleuterviering: Ga je mee naar Jezus? (laat de kinderen tot Mij komen)

Zondag 1 oktober v.a. 14u Creakerk voor alle leeftijden. Ga je mee de kerk ontdekken? Met als afsluiting een high-tea.

Aanvulling bij artikel Binding: Een gedachteniskunstwerk voor de prot. Gemeente Hengelo.

Per abuis is niet de gehele tekst in de Binding opgenomen. In de wandelgangen horen we dat mensen graag zouden willen meedenken over dit nieuwe gedachteniskunstwerk. Graag, wij zoeken versterking!

Voor dit mooie en bijzondere 'gedachteniskunstwerk', zoeken we mensen die onze werkgroep komen versterken

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dinie Tukkers tukkers@kpnplanet.nl en/of Marije Kooistra mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl

Open azc dag: zaterdag 23 september van 13.00-16.00 uur



Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen binnen de muren van een asielzoekerscentrum?

Bent u benieuwd hoe de leefomgeving van een vluchteling er in Hengelo uitziet en vooral wilt u zich laten verrassen door de vele verschillende kwaliteiten die deze bewoners bezitten?

Dan heeft u nu de kans:

Kom langs op de **burendag/open dag van het AZC Havezatenlaan 2, Hengelo**

U bent daar van harte welkom om bewoners te ontmoeten en de ruimtes te bekijken, ook het buddyproject is aanwezig om info te geven.

Op de Open azc dag openen veel azc's hun deuren om bewoners te ontmoeten. Een mooie gelegenheid om een indruk te krijgen van het dagelijks leven in een azc. Er worden rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten georganiseerd. De Open azc dag is op Nationale Burendag. Daarmee willen zij benadrukken dat asielzoekers burens van iedereen zijn!

Van harte aanbevolen,
Corrie van Egmond.

...er is géén verschil tussen mensen die komen...

De (cursus) Geloven gaat voor de 19^e maal van start met als thema: *Geloven rond Spir!t, inspiratie uit geloof, leven en kunst.*

Voor meer informatie:

www.Waterstaatskerk-Hengelo.nl/Cursus-Geloven-7-plus-1



Na de dienst bent u weer van harte welkom voor een kopje koffie, thee of een glas limonade