



Protestantse Kerk Hengelo

Hervormd Gereformeerde

Groepering

## NIEUWSBRIEF

34e jaargang april 2024

Gert en Annie waren twee heel gewone mensen die leefden en werkten op hun boerderij op het platteland ergens in de Achterhoek. Kinderen hadden ze niet, maar ze hadden een groot hart voor de mensen in hun omgeving. Toen begon de Tweede Wereldoorlog in 1940. Niet veel later, woonden op de boerderij van Gert en Annie, 7 jonge onderduikers. Joodse kinderen die vanaf die tijd doorgingen als hun eigen kinderen. Zo hebben 3 lange oorlogsjaren veel Joodse kinderen via de boerderij van Gert en Annie een veilige schuilplaats gevonden. Tot de winter van 1944 aanbrak. Na een tip van een plaatselijke NSB-er valt de Duitse Gestapo in een donkere nacht de boerderij binnen. Gert en Annie kunnen de soldaten nog net lang genoeg ophouden zodat 5 van de 7 aanwezige kinderen weten te ontsnappen. Zij en 2 kinderen worden helaas gearresteerd. Twee weken later, op een koude en verlaten heide, staan Gert en Annie samen met vier andere verzetshelden voor hun zelf gegraven graf. Nog een keer kijken ze omhoog naar de hemel. Met de naam van Jezus hun Redder en Verlosser op hun lippen. Dan klinken zes schoten.. Nog voor hun lichamen de koude grond raken schieten engelen toe om hun zielen bij Jezus te brengen.

Groter dan de liefde in leven en sterven van Gert en Annie voor hun Joodse kinderen, is Jezus liefde voor jou en mij. Uren hangt hij al aan het kruis van Golgotha. Hij is bespot, geslagen en veracht. Tijdens drie lange en donkere uren moest Hij alleen door deze hel. Hij droeg de straf die ons de vrede brengt.

Totdat het moment aanbrak waarop Hij riep, Het is volbracht! Vader in Uw handen beveel Ik Mijn Geest.

Zo lief had God de wereld. Zo lief heeft Jezus ons. Zodat Hij nu aan jou deze vraag kan stellen.

Petrus (of hoe je naam ook is) heb je Mij lief?

Uit de bundel Dichter bij Jezus

Datum	Bijzonderheden	Naam	Woonplaats
07-04-2024	Koffie drinken	Ds. A. Prins	Vriezenveen
14-04-2024		Ds. C. Maris	Aalten
21-04-2024		Ds. B.H. Weegink	Katwijk aan Zee
28-04-2024		Ds. G. Herwig	Hoge Hexel
05-05-2024		Ds. B.J. Heusinkveld	Daarle
12-05-2024		Ds. J. v.h. Goor	Rijssen
19-05-2024	Eerste Pinksterdag / voorbereiding Heilig Avondmaal	Dhr. J.P. Bredenhoff	Wierden
26-05-2024	Heilig Avondmaal	Ds. K.F.W. Borsje	Vriezenveen
02-06-2024		Ds. M.H. de Jong	Vriezenveen
09-06-2024		Ds. L. van Rikxoort	Alphen aan den Rijn
16-06-2024		Ds. G. de Goeijen	Den Ham
23-06-2024		Ds. G.A. Schreuders	Wierden
30-06-2024		Ds. A. Prins	Vriezenveen

## PASEN

Weet je wel dat Jezus ook voor jou is opgestaan en dat hemeldeuren daardoor open zijn gegaan? Hij heeft laten weten door die allergrootste daad, dat geen leed of sterven, 't leven Gods te boven gaat!

Weet je wel dat Jezus ook voor jou Zijn leven gaf en als Triomfator opstond uit het kille graf, om aan jou te tonen dat de dood zijn macht verliest, als je vastberaden voor je God en Helper kiest?

Weet je wel dat Jezus, die eens overwonnen heeft, zegt dat Hij ook heden als jouw Zaligmaker leeft? Wil je met Hem sterven, krijg je kracht om op te staan, zul je door Zijn offer eens verblijd ten hemel gaan!

Frits Deubel



## UIT EN VOOR DE GEMEENTE

- Op de eerste zondag van 2024, zondag 7 januari, werden de 'vaste bezoekers' verrast met een leuke attentie. Wat ons wel heel goed gedaan heeft was dat er ook deze keer weer een attentie was voor Reinder (2005), Koen (2007) en Jesse (2020). Heel lief uitgezocht en bijzonder toepasselijk. We proefden in de keuze de zorg waarmee het is uitgezocht. We zijn er blij mee en hopen dat het tot zegen mag zijn. Heel hartelijke dank!  
*Hartelijke groet, Johan & Willemijn de Boer - Reinder, Koen en Jesse*
- Een aantal weken geleden zijn Geertje Bargeman en Dinie Pothof bij Steffie Brasser langsgeweest in het verzorgingshuis in Zwolle. Vanaf het begin van haar beroerte tot aan nu is ze een groot deel van haar geheugen kwijt, ze weet alleen dat ze "erg ziek" is geweest. Ze zit nu in een rolstoel en is deels verlamd, maar er is een goed gesprek met haar te voeren en ze heeft belangstelling voor alles wat er gebeurt. U allen moet de hartelijke groeten van haar hebben! Het heeft haar heel erg goed gedaan dat zovelen van u met haar meegeleefd hebben, kaarten hebben gestuurd en voor haar hebben gebeden. Ze vindt het jammer dat ze op dit moment u niet allen persoonlijk kan bedanken.





Zing hallelujah tot Zijn eer  
zing hallelujah tot de Heer

Zing tot Hem in de grootste nood  
zelfs bij het naderen van de dood

Zing met een lach en traan  
zing tot Jezus, Hij laat je nooit gaan

Zij komen aan door God geleid  
en zingen tot in eeuwigheid

Gedicht: Leo Heuvelman  
Foto: John Beuink

JBeuink

Wilt u iets melden of hebt U een **bijdrage** voor de volgende nieuwsbrief, dan kunt u deze inleveren bij: R. Pothof of per mail: [rolf@rolfpothof.nl](mailto:rolf@rolfpothof.nl)

De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de PKN kerk te Hengelo.  
Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.  
Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

**HERVORMD GEREFORMEERDE GROEPERIG TE HENGELO (O)**

Opgericht: april 1963

Kerkgebouw: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, 7551 AG HENGELO

Bank: ABN AMRO: NL20 ABNA 059.02.69.062

Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks



water  
staats  
kerk