



water
staats
kerk

ontmoeten • beleven • bezielen • verbinden



Protestantse Gemeente in Hengelo

Zondagsbrief 4 augustus 2024

De evangelielezing van vandaag is hoofdstuk 7 uit het evangelie naar Marcus. Nadat Jezus in hoofdstuk 6 zijn macht door middel van wonderen heeft laten zien (broodvermenigvuldiging en lopen over het water) lezen we vandaag over de leer van Jezus. Opnieuw gebeurt dat door dagelijkse praktijk tot onderwerp van gesprek te maken. Hoe erg is het dat je je handen niet wast voor het eten als de woorden die je spreekt van weinig reinheid getuigen?

Lezingen: Deuteronomium 10: 12 – 21

Marcus 7: 1 – 23

Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur zijn o.a.:

- Voorganger: ds. J. Bekhof
- Ouderling: Ge Klein Wolterink (OvD), Peter Joosse(2)
- Lector: Ineke Groot
- Collectant: Jan van der Vaart
- Muzikale begeleiding: Henk Jan de Wilde
- Gastvrouw: Joke Wikkerink
- Bloemendienst: Dinie Wind
- Koffiedienst: Eddy Steen, Hanneke Steen, Ryan Klok
- Opname & Regie: Jan Aanstoot, Erik Nijboer
- Koster: Bert Molenkamp

-Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur zijn o.a.:

- Voorganger: Ds. H.J. Donken, Wierden
- Organist: dhr. J. Vonk
- Koster: fam. Prins

De 1^e collecte is voor de kerk en de 2^e collecte is voor de diaconie.

Diaconie

U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL20 INGB 000879 52 32 t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, o.v.v. "4 aug 2024".

Kerk

De kerk kunt u steunen door uw bijdrage over te maken naar NL63 RABO 0327 5034 16 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. "Collecte Kerk 4 aug 2024".

Aanpassing gebruik QR-code.

Digitaal bijdragen aan de collectes:

U scant de QR-code met een algemene scanner, (dus niet langer via de bankierenapp), daarna past u het bedrag aan (het minimum bedrag is € 2,00) en

vervolgens kiest u de bank waarmee u uw bijdrage verder regelt.

De betaling gaat via een tussenrekening van de bank en wordt doorgestort naar onze resp. rekeningnummers.



De bloemen en een kaart van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar:

Mevr. B. Hartogsfeld,

Oecumene.

Het duurt nog even maar zet het vast in uw agenda, zondag 15 september oecumenische viering in de Thaborkerk.

Het is de Vredeszondag met als thema, "Samen voor Vrede NU". Voorgangers in de dienst zijn ds. Henk Overdijk en pastor Annette Zoet.

De dienst begint om 11.00 uur, van harte welkom.

Herfstmarkt

Zondag 15 september liggen er ook intekenlijsten voor de bolchrysanen, deze kunnen worden opgehaald tijdens de Herfstmarkt op 21 september eveneens bij de Thabor. Opbrengst is voor het inloophuis. Van harte aanbevolen. Meer info in volgende zondagsbrieven.



Uitnodiging.

Na de morgendienst bent u weer van harte welkom voor ontmoeting en een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Kopij voor de zondagsbrief **uiterlijk woensdagavond 24:00 uur** naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl