



water
staats
kerk

ontmoeten • beleven • bezielen • verbinden



Protestantse Gemeente in Hengelo

Zondagsbrief 23 februari

Welkom in deze dienst

Dit is de zesde viering in het kerkelijk seizoen van Epifanie. Epifanie omvat de weken van januari en februari, waarin we verhalen over Jezus lezen uit de Evangelieën.

Het eerste wat deze verhalen ons laten zien, is dat Jezus sprak over het Koninkrijk van God en het liet zien. Groepen mensen ervoeren genezing, vergeving, gerechtigheid en Gods nabijheid (daarom Epifanie: het betekent God verschijnt)

Deze zondag staat in het teken van gerechtigheid. De verhalen over Jezus schetsen een strijd tussen het Koninkrijk van God en de corrupte macht van die tijd: de Romeinse keizer en zijn rechterhand, de Joodse koning Herodes. Het Koninkrijk van God breidt zich uit, maar nooit zonder tegenstand en weerstand van hen die de wereld regeren.

Dit jaar krijgt Epifanie - de onthulling van Gods heerschappij van liefde in Jezus - een scherpe tegenhanger: de meedogenloze greep naar macht die gaande is in de Verenigde Staten, gedreven door Big Tech. Dat lijkt ver van ons bed en gaat boven onze pet. Maar wat betekent het voor ons? Welke rol hebben wij hierin?

Het verhaal van Jairus en de chronisch zieke vrouw in Markus 5:21-43 helpt ons zoeken naar antwoorden.

Liederen in deze dienst:

Lied 210:1,2,3 | Lied 68:1,2 (nieuwe Psalmberijming) | Lied 871:1,3,4 | Lied 1001 | Lied 925 | Slotlied 103c:1,5

Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur:

- Voorganger: ds. Sander Ris
- Ouderling: Peter Joosse
- Diaken: Hans Voordijk
- Lector: Martha Steen
- Collectant: Martijn van der Schuur
- Muzikale begeleiding: Jaap Vonk
- Kinderdienst: Heidi Muijzer
- Jongerenkerk: Simon Apon, Marijn Postma
- Gastheer/Gastvrouw: Inge Vreeman
- Kind van de zondag: Femke
- Oppasdienst: Sofie en Nora van der Weijden
- Bloemendienst: Woutrien de Bruin
- Koffiedienst: Jenneke van der Hoef, Alice Kranenburg, Berend Jan van der Zwaag
- Opname & Regie: Jan Aanstoot, Erik Nijboer
- Koster: Bert Molenkamp

Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur:

- Voorganger: ds. P.M. van 't Hof, Rijsen
- Organist: dhr. J. Vonk
- Koster: fam. Prins

Collectes

1^e Collecte voor de Diaconie – stichting wensambulance. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL20 INGB 000879 52 32 t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, o.v.v. Collecte wensambulance – 23 februari.

2^e Collecte voor de Kerk. Dit kunt u steunen door uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL63 RABO 0327 5034 16 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. Collecte Kerk – 23 februari.

Digitaal bijdragen aan de collectes

U scant de QR-code met een algemene scanner (dus niet langer via de bankierenapp), daarna past u het bedrag aan (minimum bedrag is € 2,00) en vervolgens kiest u de bank waarmee u uw bijdrage verder regelt.

De betaling gaat via een tussenrekening van de bank en wordt doorgestort naar onze resp. rekeningnummers.

QR code collecte kerk



QR code collecte diaconie



Uit de gemeente

De bloemen en een kaart van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar:
Fam. Hamberg

Een kaart gaat naar:
Mevr. I. Witmer-Grave

Folie op ramen

Op een aantal ramen in de koffiekamer/ontmoetingsruimte is een strook folie geplakt.

De reden is dat overdag veel zicht is op uitvaarten vanuit het afscheidshuis en dat is voor cliënten van InteraktContour die een belangrijk deel van de dag in de koffiekamer/ontmoetingsruimte doorbrengen niet wenselijk.

Het is niet de bedoeling dat u deze folie zelf verwijdert!
Commissie van beheer (CvB)

Producten Voedselbank

Volgende week zondag is het weer de eerste zondag van de maand, waarop we extra aandacht vragen voor producten voor de Voedselbank. Het specifieke product, waarvoor we in de maand maart aandacht vragen, zijn pakken hagelslag. U kunt, wanneer u maar wilt, gedurende de hele maand uw producten inleveren bij de mand voor de Voedselbank in de foyer. Geeft u liever een geldelijke bijdrage voor de aankoop van verse producten? U kunt uw bijdrage doen in de bus voor de Voedselbank.

Namens de diaconie hartelijk dank!

Paasgroetenactie 2025

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op **zondag 2 maart** a.s. liggen er kaarten klaar die u kunt ondertekenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen ondertekenen! Hartelijk dank!

Namens de diaconie, Marina en Marije

Professor Coolblue

Professor Cool komt op **2 maart** 15.00 uur naar de Waterstaatskerk met zijn knotsgekke laboratorium.

Hij laat graag zijn nieuwste uitvindingen zien. Maar helaas, werken die niet altijd.

Dan vindt hij in zijn laboratorium een schatkaart. Hij gaat met de aanwijzingen op onderzoek uit en vindt een geheimzinnige kluis. De professor heeft hulp nodig om de kluis te openen.

Helpen jullie mee? Zal het lukken? En wat zit er in de kluis? Zondag 2 maart, 15.00 uur Waterstaatskerk Hengelo. Zaal open 14.45uur

Toegang gratis. Collecte t.b.v. de onkosten.

Deze familievoorstelling wordt georganiseerd door de samenwerkende protestantse gemeenten van Borne, Delden en Hengelo.

Oecumenische activiteiten in de Thaborkerk.

Woensdag **26 februari** is er een **lunch** om 12.00 uur. kosten €5,00. U kunt zich nog opgeven tot 24 februari (email betsyspr@kpnmail.nl).

Stilte Taizé viering op **26 februari** om 19.15 uur in de kapel van de Thabor.

Zangmiddag 8 maart, 14.00-16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in de Thabor. Lieder voor vastentijd en Goede week. O.a. uit de bundel 'Zangen van zoeken en zien'. Geen kosten, vrije gift na afloop. Dirigent/pianist Brigit Huiskes. Aanmelden voor 1 maart door een mail te sturen naar: Brigithuis@hotmail.com
Hierbij graag stemsoort vermelden.

Actie voor het goede doel

Op **29 maart** is er weer een viooltjes markt bij de Thabor en de St. Franciscuskerk, het doel voor deze actie is om kinderen uit Oekraïne een week vakantie te geven.

Deze kinderen komen uit een weeshuis in Oekraïne en verblijven een week in gastgezinnen in Hengelo. Meer over deze acties en het doel in de volgende zondagsbrief.

Dank

Voor de vele blikken van medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa Gerrit Ham, willen wij u hartelijk danken.

De vele kaarten en mooie woorden hebben op ons een diepe indruk gemaakt.

Doortje Ham, kinderen en kleinkinderen

Zondag kreeg dhr. Schram de bloemen en een kaart uit de kerk. Hij was daar erg blij mee, heeft vooral de kaart aandachtig bekeken. Hij wil graag iedereen bedanken.

Uitnodiging

Na de morgendienst bent u weer van harte welkom in de foyer voor ontmoeting en een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl
--